

## Ode til Aldersro

I et herligt grønt kvarter tæt på Østerbroen  
ligger mange huse små, hvor man finder roen  
ved at rode i lidt jord, dyrke kål, tomater  
pastinakker, gulerod, skønne i salater

Her bor nogle sjove folk — af enhver kaliber  
tykke, tynde, store, små, måske en skærsliber  
Over hække snakkes løs, lidt om blomster, folk og  
fæ  
bytte ønske ingen med et slot og stort palæ

Kære moder Aldersro, vi i dag dig hylder,  
du er nemlig blevet stor, hundred' år du fylder.  
Fejres skal det med manér, som en dronning  
værdig,  
alle dine børn med dig, aldrig bliver færdig.

Engang var her gris og høns — hestemøg i haven,  
den sku' nemlig sørge for, der blev lidt til maven.  
Hestevogn med fisk der sås dukke op på vejen.  
Fisk er godt med snapse til, bedre end postejen.

Marketenteri der lå hvor Fælleshuset står,  
det blev sovesal for dem, som fik en lille tår.  
Og sku' en kølig bajer tyllens ned på morgendagen,  
rabarberblades dække var bare lige sagen.

Børnene i gamle dage havde meget sjov  
Med at leg' på skinnerne og gå på æblerov.  
Flyde i en liggestol anbragt på et tag,  
Man i dag dem lærer fint at hejse flag

Husene i fordums tid lavet var af kasser, som  
vistnok alle fra GM-fabrikken kom,  
fine terrasser af vandrør blev bygget,  
hvor der blev grinet og drukket og rigtig hygget.

Også en skrækkelig myte går rundt,  
død kat i lokum er vældig sundt  
Det gi'r bakterier arbejd' en masse  
med at gør' tøndens flora tilpas.

Nu gær kan bruges, men bedst ingenting,  
måske kloakering bli'r helt plingeling,  
husene vokser og haverne skrumper  
plads skal der væretil mange rumper.

Haven besidder en særlig magi,  
Hvor der sker ting, som vi godt kan li'.  
Her transformeres en café latte,  
til den herligste kaffe klatte.

Dyrelivet har mange sider,  
det kan studeres på alle tider  
som for eksempel den morgenstund,  
hvor en skade mod ræven var ond.

Moder Aldersro — tak for din gave,  
at du os skænkede en Edens have,  
hvor vi kan nyde naturens gang,  
frisk luft, stilhed og fuglesang.

Gid du 100 år mere må leve lyk'ligt  
og i den samme ånd udtryk'ligt.  
Hvor man stadig kan få - for en billig penge -  
sødt lille hus med fire senge.

*Trolle Have 108*